

## Insparken Mellan Grått Och Blått

*Ja, ganska bra förslag. Nej, mycket dåligt förslag. Bra. Dåligt. Dåligt. Ugh...DÅLIGT! Nej, men vafan! JAG VET INTE! Det här är så tråkigt. Samma tjat varje gång. "Ska staten ta ansvar för sjukvården? Ska RUT-avdraget avskaffas?" Inte vet väll jag. Vad är ens RUT-avdrag? Vad spelar allt det här för roll? Jag bryr mig inte! Låt andra som bryr sig rösta och låt mig va. Inte svårare än så. UGH.....Hur mycket har jag kvar i valkompassen nu då? .....Du skojar!!!! Inte ens halvvägs! Fett, tack, braaaaa!*

*Hur ska jag kunna fokusera ändå? Universitetet ekar högre än någonsin! Varenda pappersmugg med vattnigt kaffe som sätts ner på bänkarna hörs från mils avstånd. Varenda jävla gäspande trött student gör mig tröttare! Så HUR ska jag fokusera på något som redan är så tråkigt? ....Okej.....kom igen, gör klart skiten, fyll i lite papper en snabbis imorgon och kasta det i en låda. BOOM, röstningen avklarad.*

*Fokus, fokus, fokus....ooooo notis från Instagram på mobilen. Vängruppen har delat en video. Tackar tackar. Då ska vi se! Politiker som säger konstiga saker...Heh. Rolig. Då skriver vi: "HAHAHA jag dööör!". Skickat! Finns det något mer kuuuul? Hans syster gifte sig....Heh rolig meme på SD. Någon politiker hånar en annan politiker....kul. Massa stories på vem som stöttar vilka partier....Ooooch där var det inte kul längre. Ska vi kolla TikTok också? ....*

*NEJ! Fokus! Vart var vi? Juste, helvetet på skärmen framför mig. "Vad ska stärkas i din region?" Vilken region är ens detta? Vet knappt vad universitetet heter. Apropå universitet....hörde jag precis någon säga inspark? Jo, gruppen där borta vid bordet! ....Hmm.....ska man gå fram och fråga om man får komma kanske? Huh? En dunk på min axel? Aha, en välbekant dunk från min lite smått irriterande vän!*

— Spanar du in några snyggingar eller?

*Vadå? Vilka? .....Ahaaa gruppen som pratar om insparken. Stirrade jag så tydligt?*

— Haha neeeej? Hörde dom snacka om insparken och funderade på att kolla läget. Behöver bara avsluta en grej.

— Får jag se? Aaaaaah valkompassen. Ska du se om du har röstat rätt? Jag var fan en av dom första i kön på förtidsröstningen. Kändes riktigt bra om jag får säga det själv!

— Typ så. Eller ja...asså inför röstningen. Planen är väll att försöka rösta imorgon så fort jag är klar med kompassen, men vet inte riktigt.

— Ne, du driver! Klart du ska rösta. Det är ju valdagen imorgon. Jag kan hjälpa dig rösta rätt. Du måste ju gå höger. Jag röstade på...oj får säga det lite tystare, men Moderaterna för att de....

*Men snälla rara. Jag ville inte ha en föreläsning om helvetet som redan står på skärmen. Jag har viktigare saker att fundera på! Ska jag skriva till någon vid bordet där borta på Instagram och fråga om insparken eller ska jag vara smooth och bara gå över till bordet? Hoppas ingen av dom vill prata politik med mig bara för då kommer jag tappa det....*

— Hallå! Är du kvar? Jag försöker hjälpa dig! Om du inte vill höra, säg till då! Vill inte slösa min tid på att hjälpa dig i onödan!

— Jo, jo. Hörde allt! Super intressant! Men jag vet inte om jag ska vara helt ärlig. Sista dagen är imorgon. Kompassen tar tid. Plus så finns det annat viktigt att göra.

— Annat viktigt? Som vadå?

— Sooooo att gå på insparken! Jag tror faktiskt jag kan få in oss på festen om jag drar över till gruppen där borta och kollar läget.

— Okej, men nu kan du ge dig! Var kul i början, men liiiite tjatigt nu!! Jag kan följa med dig imorgon om det är så att du vill ha sällskap i kön.

— Nej nej. Asså inte det som är problemet. Känns bara inte värt det! Funderar mer på om jag bara ska skita i det. Politik är fett tråkigt ändå och dessutom...se hur lättirriterad du blev av ämnet! Haha...Därför ska vi snacka om insparken instället!

*Okeeeej? Vad händer? Min störiiga vän som alltid pratar....är tyst. Och tittar as surt på mig? Vad har jag gjort?*

— Vad menar du med att skita i det? Vad menar du med att politik är tråkigt? Skojar du nu? Klart jag är irriterad!

— Jag sa ju det!

— Inte av ämnet för i helvete! Utan av att du har haft specifikt 18 dagar på dig att förtidsrösta! Du är så extremt inkompetent inom ett av dom mest viktigaste ämnena för vårt samhälle! Plus imorgon är det sista dagen för att rösta och den dagen heter valdagen. Jag kan bara tänka mig att du inte ens visste om det!

— Inkompetent? Absolut inte! Du bara antar massa saker nu. Du har ingen aaaaaning om vad jag vet! Plus, vem bryr sig?! Egentligen? Det är bara en sån samhällspress att man måste rösta, men det spelar ingen roll egentligen om mitt brev ligger där med alla andras eller inte.

*Varför ska jag ta den här skiten? Leker viktig och allt! Bara för att jag inte bryr mig om politik så betyder inte det att jag inte kan saker! Idiot!!! Fan, kollar alla på oss? Kan dom inte bara fortsätta plugga och dricka ur sina äckliga kaffekoppar? Åh nej, gruppen som pratade om insparken kollar också! Där rök den inbjudan till insparken....*

—MEN HALLÅ? Du lyssnar inte igen!!!! JAG PRATAR MED DIG!

— Men shhh, dämpa dig lite. Alla kollar....

— Hur ska jag göra det när du inte lyssnar på mig???? Du är ju helt otrolig! Varför gör du ens valkompassen om du inte bryr dig? Varför ta den ”värdefulla” tiden om du ändå hellre vill göra något annat?

— För det känns som att jag måste så inte personer som DU ska döma mig och skit! Vadå trodde du verkligen jag gjorde valkompassen för att jag vill och tycker det är kul? Som om du tyckte den var rolig att göra?

— Jag gjorde inte ens valkompassen för att....

— AHA! Jag sa ju det. Du försöker bara driva med mig.

— Nej! Du lyssnar inte och du avbryter! LYSSNA!....Jag gjorde inte den för att jag läst alla partiers manifest och kollat på nyheterna. Du vet....det man brukar göra för att hålla sig lite mer allmänbildad.

— Men asså KAN DU CHILLA??? Vad är det för attityd du har? Du pratar med mig som om jag inte kan skit! Sluta dumförklara mig! Speciellt inte MIG! DIN vän! Men du verkar ha glömt det i allt ditt självupptagna beteende!

— Jag har inte sagt att du är dum! Jag bara menar att du måste börja skärpa dig. Du är vuxen nu och har ett ansvar i världen och i detta fallet samhället i Sverige att göra gott och....

*Ugh nu börjas det igen! Okej alla har slutat kolla iallafall! Skönt! Jag är faktiskt lika fascinerad varje gång hur man kan vara så här jobbig och prata om så tråkiga saker! Aja, tillbaka till det viktiga. Nu är frågan....kan jag fortfarande gå till bordet efter att dom kollade eller kommer dom tycka jag är konstig? Är det någon av dom andra borden med studenter som också ska gå på insparken? Hmm...Kanske bättre om jag provar att gå till någon av dom istället? Men....fan! Alla*

*ser ut att plugga intensivt så jag verkar bara ha chans med gruppen jag kollade på från början.  
OMG jag hör fortfarande rösten av uppläxningen! Pallar inte den irriterande rösten mer!*

—...du måste ta livet på allvar och inse att vi inte är barn längre!

— Livet på allvar. Göra gott. Ha ansvar bla, bla, bla! Du är väll inte min förälder? Jag tar ansvar!

— Det är EXAKT det här jag menar! Jag lovar att du inte ens hörde hälften av vad jag sa! Som om du är fucking fem år gammal! Riktigt barnsligt beteende!

—BARNSLIG!? DRA ÅT HELVETE! Vem tror du att du är? Riktigt äckligt beteende har du!...Vet du vad? Jag har ändrat mig!!! Jag kommer gå och rösta för din skull! Satsar på Socialerna! Baaaara för din skull!

— Socialerna!? MENAR DU SOCIALDEMOKRATERNA DITT TRÖGO?

— KÄFTEN! Du vet vad jag menar så käften bara! JA dom ska jag rösta på och asså du är så jävla elak! Kommer hit och ska leka viktig och att du kan allt! Du vet inte hur det riktiga livet ens är utanför politiken din bortskämda, privilegierade brat! Ta ansvar säger du? När var det senast du hjälpte någon annan?! NÄR var det senast du skänkte kläder eller nått? NÄR VAR DET SENAST DU GJORDE NÅGOT SOM INTE HANDLAR OM DIG?

— Har du gjort det!?!?!?! NÅGONSIN!?!?!?

— ...Eh...det har inte med saken att göra!!!!!! Men jag tror inte att jag är någon viktig politisk jävel som röstar på blått! Tror du att du är adlig eller något med blått blod?!

— VA!?!?! Har du helt tappat det? Vad fan snackar du om? Det har ingenting med blått att göra i detta fallet!!! DU KAN INGENTING! DU ÄR DUM I HUVUDET! DU ÄR EN SKAM FÖR SAMHÄLLET OCH VÅR FRAMTID!

— OCH du är...är...eh.....FUCK YOU!....

— AH...KNUFFADE DU MIG PRECIS?????? Hah...asså du är verkligen ett barn! Lär dig att bete dig och ta ansvar för ditt liv eller så kan du sticka ur mitt liv! Och jag trodde du va min vän?! HUR KAN JAG VARA VÄN MED NÅGON SOM INTE ENS VET VILKA PARTIER VI HAR?! ELLER SOM TROR ATT BLÅTT ÄR ADLIGT! Väx upp eller glöm mig!!!!!! Jag drar nu! HEJDÅ!!!!!!

*Pfff.... Jag? Barnslig? Vem var det som precis smällde upp dörren för att gå härifrån?! Riktig tönt!  
Fan alla kollade igen nu! Kan inte heller gå till gruppen längre för att dom precis drog härifrån!  
HELVETE! Där rök den insparken! Aja nu försvann det dryga ur mitt ansikte iallafall så då kan jag*

*lika väl stänga igen datorn med den äckliga politiken och dra vidare till något cafe eller något!*

*Unna mig en kaffe som inte smakar vatten och svett!*